

Mijn klas , de lichting '59/'64 heeft jullie klas ontgroend en ik herinner mij daarvan het nepexamen in het tekenlokaal en de ochtendgymnastiek o.l.v. senator Theo Franck. Daarna volgden 5 jaren internaat, voor sommigen 2 of 4 en enkelen waren extern. Die tijd zal iedereen op zijn eigen manier hebben ingevuld en verwerkt. Kort na jullie eindexamen waren er al meer externe dan interne leerlingen/studenten. In 1972 viel het doek voor het roemruchte internaat. De EO deed haar intrede en in 1984 ging de voormalige St-Ludgeruskweekschool op in een fusie met het Domstadcollege in Utrecht. Ik las de oproep in de Volkskrant om deel te nemen aan een grootse reünie en ondanks mijn gemengde gevoelens reisde ik naar Hilversum. Er waren plm. 20 oud-klasgenoten en we hadden de dag van ons leven. Verhalen en vele verkleurde herinneringen kwamen los in alle delen van het gebouw. Vreemd, er liepen meisjes rond op onze oude slaapzaal! Het viel mij op dat veel verhalen niet klopten met de werkelijkheid en ik besloot voor onze eerste klassenreünie in 1989 een betrouwbaar verslag van het leven op de kweekschool te maken. De betrouwbaarheid reikt niet verder dan de gegevens uit mijn dagboek dat ik tijdens mijn studietijd bijhield. Mijn klas hield elke 5 jaar een reünie. De eerste was in Vierakker, mijn woonplaats, met de H3/special, vervolgens in 1994 waren we te gast in Borculo, 1999 ging door omstandigheden niet door maar in 2004 waren we te gast in de EO studio, compleet met een dubbele rondleiding. In 2009 waren we een dagje in Deventer en tussendoor hebben we nog enkele inloopdagen gehad bij mij thuis in Vierakker/Zutphen. In 2002 en 2004 verschenen mijn twee boeken over Ludgerus en daar kreeg ik zo vele en verschillende reacties op, dat ik regelmatig mag komen opdraven, omdat ik gepromoveerd ben tot Ludgerusdeskundige. Waar ik ooit niets meer mee te maken wilde hebben, heeft me nu in een stevige doch warme greep ! Ik mocht een dag bij de EO komen om hen een rondleiding door ons/hun gebouw te geven. In mijn verslag schreef ik later.....'s morgens betrad ik mijn oude school.....'s middags verliet ik de EO studio. Verder heb ik af en toe contact met de fraters Isidorus en Hilarius en mijn laatste Ludgerusbijdrage was het ontwerp voor een Ludgermonument aan de IJssel vlak bij met frater Hilarius Zutphen. Als jullie klas nog eens een verzamelplaats zoekt voor een volgende reünie dan nodig ik jullie van harte uit naar Vierakker te komen. Reageren? Rovervelde @ zonnet.nl of tel. 0575 524734 Er is ook een site rienovervelde.nl

Hartelijke groeten, Rien/ Riny Overvelde