

(H)EERLIJK MENSELIJK

Amsterdam, 5 september 2021:

de dag van de onthulling van het Nelson Mandela Gedenkteken in Amsterdam-Zuidoost
tijdens het jubileumjaar van het georganiseerd humanisme in ons land

Gerard B.Kosse



HET NELSON MANDELA GEDENKTEKEN IN HET NAAR HEM GENOEMDE PARK IN AMSTERDAM ZUIDOOST

HET HUMANISTISCH VERBOND VIERT 75 JAAR

GEDACHTEKRACHT:

vrij om te kiezen wie je lief wilt hebben,
hoe je wilt leven,
hoe je wilt sterven

SAMENLOOP VAN TWEE GELUKKIGE OMSTANDIGHEDEN

Kort nadat ik in 1967 de Poort van onze r.k. Internaat-Kweekschool St.Ludgerus achter me dicht trok, werd ik lid van het Humanistisch verbond. Daar trof ik mensen aan die probeerden zich te bevrijden van het dogmatisch denken over ons menselijk leven en de zin ervan. Ik ervaarde het als een bevrijding! En al snel werd ik een zeer actief lid van die club. Allereerst door een onderwijsbevoegdheid te behalen voor Humanistische Vorming binnen het Nederlandse Onderwijsstelsel. En vervolgens vanaf 1971 met een serie wetenschappelijke onderzoeksprojecten om te achterhalen welke waarden en persoonlijkheidseigenschappen de georganiseerde humanisten onderscheidden van de rest van het steeds seculierder wordende Nederlandse volk. **DIT JAAR VIERT DIE INVLOEDRIJKE CLUB ZIJN 75 JARIG BESTAAN.** De rest van **deze bijdrage laat de lezer mee beleven hoe humanisten dat vieren en hoe jezelf daarmee wordt uitgedaagd je eigen positie te bepalen.**

Het gelukkige toeval wil dat Amsterdam, de eerste stad die zichzelf ooit tot Anti-Apartheid stad uitriep, afgelopen zondag een zeer bijzonder gedenkteken onthulde om **NELSON MANDELA** te eren en zijn gedachten over de **KERN VAN HET MENSELIJK ZIJN** voort te laten leven.

Hij belichaamde wat het Humanistisch Verbond beoogt: < Vrij denken - samen leven > .

"We are only human through the humanity of others" – Nelson Mandela

EEN UITDAGEND GESCHENK

Verleden week kregen alle leden van het Humanistisch Verbond een nagenoeg leeg boekje. Je ziet het hieronder afgebeeld. Het daagt je uit **JE EIGEN GEDACHTEN TE FORMULEREN & JE STELLINGNAME TE VERWOORDEN TEN AANZIEN VAN 6 ESSENTIELE LEVENSTHEMA'S**. Kortom: om je huidige positie in het leven te bepalen. Het lijkt me dat die dynamische <zelfevaluatie> de lezers van onze Ludgeriaanse alumni-media bijzonder aanspreekt. Immers, de meesten van ons zijn inmiddels 75-plussers. En op zo'n leeftijd aangekomen, hebben veel mensen er behoefte aan om te reflecteren over de zin en het nut van hun geleefde leven.



OP DE NU VOLGENDE PAGINA'S STAAN DE LEVENSVRAGEN DIE DIT BOEKJE ONS STELT. Ze worden voorafgegaan door de korte inleiding van de makers ervan. <ENJOY!>, zou Nelson Mandela ongetwijfeld hebben gezegd als hij deze tekst in handen zou hebben gehad. Foto's van Nelsons Gedenkteken - vanuit wisselend perspectief - verlevendigen de nu volgende toelichting en levensvragen van het jubilerende Humanistisch Verbond.

"We are only human through the humanity of others" – Nelson Mandela



Wie ben ik en wie wil ik zijn? Hoe wil ik van betekenis zijn voor de wereld van nu en die van de toekomst? Hoe geef ik vorm en zin aan het leven?

Dit zijn grote vragen en ze zijn zeker niet makkelijk te beantwoorden. Daar zijn ze ook niet voor bedoeld. Het zijn trage vragen: vragen over leven, liefde, denken en dood, waar geen snelle antwoorden voor zijn. Trage vragen krijgen pas betekenis wanneer je ze doorleeft. En dat kan jaren duren. Het is een zoektocht, een ontwikkelingsproces.

Hoe kom je er dan achter wat voor jou van belang is? Waar te beginnen? Een kant-en-klaar antwoord hoef je niet te verwachten. Je inzichten zijn zo dynamisch en complex als de mens en de wereld waarin je je begeeft. Toch heeft het zin om erover na te denken.

Dit boekje met kleine vragen kan je helpen het grotere te bevatten. Door de tijd te nemen om te onderzoeken en te reflecteren op hoe je naar de wereld om je heen kijkt, zul je merken dat je je meer verbonden gaat voelen. Met anderen, je omgeving, de natuur.

Kleine vragen dus om jouw gedachtekracht in gang te zetten.

“We are only human through the humanity of others” – Nelson Mandela



THEMA 1

LEVEN

1. HOE ZIET MIJN IDEALE DAG ERUIT?
2. ALS IK TERUGKIJK OP MIJN LEVEN TOT NU TOE, WAAR BEN IK DAN TROTS OP?
3. WIE LEERDE MIJ WELKE LEVENSLES?
4. WELK ADVIES ZOU IK GEVEN AAN MIJN JONGERE ZELF?
5. WELKE LEVENSLES ZOU IK AAN VOLGENDE GENERATIES WILLEN DOORGEVEN?

"We are only human through the humanity of others" – Nelson Mandela



THEMA 2

LIEFDE

6. VOOR WIE WIL IK VAN BETEKENIS ZIJN?
7. WAT HERINNER IK ME VAN DE EERSTE KEER DAT IK LIEFDE VOELDE?
8. WANNEER ERVAAR IK EEN GEVOEL VAN LIEFDE ALS IK IN DE NATUUR BEN?
9. MET WIE ZOU IK GRAAG DE VRIENDSCHAP HERSTELLEN EN WAAROM?

“We are only human through the humanity of others” – Nelson Mandela

10. WELKE LIUEFDEVOLLE BOODSCHAP ZOU IK AAN DE VOLGENDE GENERATIES WILLEN DOORGEVEN?



THEMA 3

DENKEN

11. HOE OUD ZOU IK ZIJN ALS IK NIET WIST HOE OUD IK BEN?

12. WAT HEB IK NODIG OM VRIJ TE KUNNEN DENKEN?

13. WAAR BEN IK IN MIJN LEVEN ANDERS OVER GAAN DENKEN?

14. WELKE TABOES HEB IK VOOR MEZELF DOORBROKEN?

15. WELKE VRIJE GEDACHTE WIL IK MEEGEVEN AAN VOLGENDE GENERATIES?

“We are only human through the humanity of others” – Nelson Mandela



THEMA 4

DOOD

16. WAT IS DE ZIN VAN DE DOOD?
17. HOE WIL IK HERINNERD WORDEN?
18. WELKE VERANDERING ZOU IK NOG GRAAG WILLEN MEEMAKEN?
19. BEN IK BANG VOOR EEN LEVEN NA DE DOOD OF KJK IK ER NAAR UIT?
20. HOE DENK IK DAT VOLGENDE GENERATIES MET DE DOOD OMGAAN?

“We are only human through the humanity of others” – Nelson Mandela



THEMA 5

VRIJHEID

- 21. WELKE REGELS VOLG IK
EN WELKE REGELS ZOU IK WILLEN DOORBREKEN?**
- 22. VOOR WIE ZOU IK VRIJHEID WILLEN INLEVEREN?**
- 23. WIE OF WAT IS BELANGRIJK VOOR MIJN VRIJHEID?**
- 24. WAAR WIL IK MIJ NOG VAN BEVRIJDEN?**
- 25. WAT WIL IK MEEGEVEN AAN DE JONGERE
GENERATIE OVER DE WAARDE VAN VRIJHEID?**

“We are only human through the humanity of others” – Nelson Mandela



THEMA 6

VERBONDENHEID

26. IK WIL DAT ANDEREN MIJ NEMEN ZOALS IK BEN.
DOE IK DAT OOK MET ANDEREN?
27. MET WIE OF WAT VOEL IK ME HET MEEST VERBONDEN?
28. ZIJN ER MENSEN AAN WIE IK REGELMATIG DENK,
MAAR DIE IK WEINIG ZIE?
29. HOE WIL IK VAN BETEKENIS ZIJN
VOOR IEMAND IN MIJN OMGEVING?
30. HOE KUNNEN VOLGENDE GENERATIES BETER DE CONNECTIE
MET ELKAAR VINDEN?

"We are only human through the humanity of others" – Nelson Mandela

BIJLAGE
INSPIRERENDE TIPS
VAN DE VOORZITTER IN HAAR JUBILEUM-BRIEF

**HUMANISTISCH
VERBOND**



131778
G.B. Kosse
Gouden Leeuw 239
1103 KE AMSTERDAM ZUIDOOST


Amsterdam, 31 augustus 2021

Beste G.B. Kosse,

Als je 75 jaar bestaat, heb je de neiging om terug te kijken op behaalde successen. Bij het Humanistisch Verbond doen we dat net even wat anders. Weliswaar koesteren we de samenleving waarin je vrij bent om te kiezen wie je lief wilt hebben, hoe je wilt leven en hoe je wilt sterven, maar we zijn vooral iedere dag bezig om die verworvenheden niet kwijt te raken. Vrijheid is nooit af.

Daarom blijven we dankzij de steun van onze leden verder werken aan een vrije en humane samenleving. Beschouwt u het bijgaande boekje als een teken van dankbaarheid, maar ook als inspiratie om samen onze kroonjuwelen te blijven koesteren.

Ook ontvangt u de nieuwe, speciale editie van HUMAN INC. dat drie keer per jaar verschijnt. Het themanummer staat dit keer volledig in het teken van vrijdenken. Met veel verschillende interviews, perspectieven en een stappenplan hopen we dat het onderwerp gaat leven: wat is het belang van vrijdenken in de samenleving en voor uzelf?

Dat is ook de inzet van de tentoonstelling 'Vrijdenkers: van Spinoza tot nu', te zien in het Amsterdam Museum op initiatief van het Humanistisch Verbond. De tentoonstelling daagt u uit zelf positie te bepalen. Naar aanleiding van ons jubileum en de overzichtstentoonstelling zendt omroep HUMAN op 12 september (NPO2) een gelijknamig programma uit, waarin presentator Nadia Moussaid in gesprek gaat met diverse gasten over vrijdenken. Met onder andere Hedy d'Ancona, Mitchell Esajas, Lale Gül en Stephen Fry.

We zijn blij dat we, ondanks alle beperkingen van dit onzekere jaar, dit alles voor u hebben kunnen organiseren. We hopen van harte dat u er net zo blij mee bent.

Met vriendelijke groet,



Mardjan Seighali
Voorzitter Humanistisch Verbond

Vrij denken, samen leven. Sinds 1946.



Bezoekadres:
Ambonplein 73
1094 PW Amsterdam

Postadres:
Postbus 75490
1070 AL Amsterdam

Tel.: 020 521 90 00
Email: info@humanistischverbond.nl
Website: humanistischverbond.nl

IBAN: NL44 TRIO 0379 4361 83



“We are only human through the humanity of others” – Nelson Mandela