

Gerard Kosse melde mij als webmaster dat hij binnenkort aan zijn honderdste alumniproductie toe was. Ik beloofde hem dat feit te vieren met een gedicht en kreeg niet veel later een overzicht van al zijn bijdragen toegestuurd.

[www.postvakh3.nl/alumniproducties Gerard.pdf](http://www.postvakh3.nl/alumniproducties_Gerard.pdf)

*Die inzet verdient een eerbetoon
Hij schrijft en doet dat telkens weer
Persoonlijk en met veel vertoon
Bij hem zijn we eeuwig in de leer*

*Hij denkt en leeft als psycholoog
Heeft het geweten van een kenner
De zinnen vloeien in zijn betoog
Is als schoolmeester een verwenner*

*'Steeds anders gaat hij weer op reis'
Op zoek naar 'kunst en identiteit'
Maakt ons met 'seks en liefde' wijs
Denkt dat 'veel lachen' ons bevrijdt'*

*En 'vrijheid vier je niet alleen'
Nooit meer 'eenzaam met de kerst'
'Pamper gezeik' met steen en been
In 'kleurig zwart' gaat hij het verst*

*En 'vijftig jaren nu na dato'
Moeten we 'achter de geraniums' weg
Hij analyseert het zus en beweert het zo
Dwingt 'babyboomers' tot overleg*

*Als een bewogen woordenklusser
'Maken illusies van hem de man'
Die 'in zijn dagen van zeventig plusser'
De site in zijn eentje vullen kan*

Frits Le Roux, webmaster

'' verwijzen naar titels van zijn bijdragen