

december 1964

Gesprek met..... Frater M.M. Steggink



Hoewel Frater Steggink altijd de indruk maakt van een zwijgzaam man is uit ons "gesprek" het tegendeel gebleken. Als eenmaal de openingsvraag: "Waar bent U geboren?" is gesteld, volgt de rest haast als vanzelf.

Hij is geboren in Zwolle. Zijn vader en moeder kwamen uit Twente en hij is daar vreselijk trots op. Zijn ouders hebben elkaar leren kennen door de sociale beweging in de tijd van Ariëns. Daarom was de grote rol van het sociale vraagstuk kenmerkend voor de familie Steggink. Het heeft ook zijn studie bepaald. "Ik stel belang in het leven zoals het zich voordoet, in de mens en zijn bestaan en daarom kunnen wiskundige vakken mij ook niet boeien. Van mijn vader erfde ik de praktisch wijsgerige inslag. Als frater kan dit goed tot zijn recht komen, want ook de congregatie getuigt van deze dienstbaarheid aan de wereld."

Frater Steggink besloot frater te worden toen hij als jongen van dertien jaar kennis maakte met Borculo. "Het werk dat de fraters daar verrichtten in de tijd dat de sociale toestanden nog niet gere-

geld waren boeide mij zo dat ik besloot: "Dat wil ik ook gaan doen". Via de congregatie behaalde hij de onderwijzersakte en werd benoemd aan een BLO-school te Utrecht. Acht jaar lang heeft hij er zich ten volle voor ingezet dat ook deze misdeelde kinderen in de maatschappij konden worden ingevoegd. Hij verhuisde dan ook in 1954 enigszins met tegenzin naar de St. Ludgeruskweekschool. Ondertussen had hij de opdracht gekregen om opvoedkunde te gaan studeren en hij haalde A en B. Zijn belangstelling ging daarbij vooral uit naar de pedagogisch-wijsgerige vraagstukken. Hij studeerde ook nog existentie filosofie en Nederlands.

Zijn belangstelling voor het Concilie is bijzonder groot. Door middel van lezingen, bezinningsdagen en gespreksgroepen probeert hij de conciliegedachte in de parochie gestalte te geven.

Daarnaast houdt hij nog voortdurend contact met het leven, met gezinnen en al haar aspecten. "Hoe zou ik jonge mensen voor het leven kunnen opvoeden als ik er

zelf buiten sta. Daarom bouw ik mijn lessen aan de vijfde klas niet op vanuit de theorie maar vanuit de werkelijkheid van het leven."

Op onze vraag waarom hij zijn vakantie het liefst in Engeland doorbrengt, antwoordde hij:

"De spanning van het alledaagse bestaan vergt iets van de mens en daarom heb je vakantie nodig. Die gespannenheid kan ik het beste in Londen van mij afgooien. Waarschijnlijk komt dat omdat de aard van de Engelsman mij wel ligt. Zij paren nuchterheid aan een sterk innerlijk gemoedsleven; zij hebben neiging tot relativering dat vooral in hun humor naar voren komt. Eton bv. waardeer ik als het voorbeeld van de Engelse mentaliteit."

"Politiek ligt mij niet zo erg. Hij begint pas interessant te worden daar waar de mens erin komt. Wat dat betreft heeft de Nederlandse politiek geen contact met de achterban en wordt hij niet inzichtelijk bedreven."

Frater Steggink, rustig zijn zinnen overwegend en ons de kans gevend elk woord op te schrijven dat daarvoor belangrijk is, vindt het internaat een hulp en een zegen als de nadelen ervan zoveel mogelijk worden weggewerkt en de voordelen benut. Voor dit laatste zal de leiding steeds oog moeten hebben. Een internaat moet geen afsluiting van het gewone leven zijn maar moet daarin opgenomen worden. Het is zowel leer- als vormings instituut. Het is jammer dat het de laatste jaren zoveel van de gemeenschapszin verloren heeft zien gaan, en dat er op het ogenblik bij verschillende kwekelingen sterke individualistische trekken boven komen.

"Hoe komt het dat U zo'n grote bewondering heeft voor Mijnheer Oomes?"

"Mijnheer Oomes is altijd een groot voorbeeld voor mij geweest. Hij heeft zeer veel voor mij betekend. Daarom heb ik o.a. de hoofdrol in "Lucifer" willen spelen en daarom heb ik met genoegen, ondanks mijn drukke werkzaamheden, plaatsgenomen in het feestcomité."

"Trouwens, toneel heb ik mijn hele leven gespeeld, op de L.S., kweekschool en in het toneelgezelschap van de Fraters "Semper Bene". Maar ja, als je het druk hebt, laat je dit soort dingen jammer genoeg het eerste schieten. Op de tv kijk ik graag naar een forum of een goed toneelstuk. Er zijn alleen zo weinig ontspanningsprogramma's. De mensen moeten meer lachen!"

"Puzzelen doe ik ook graag, vooral cryptogrammen, en verder voor de gezelligheid kaarten. Sport heeft in mijn leven geen vorm en gestalte gekregen, hoewel ik vroeger wel back was in het kweekschool elftal, maar dat waarschijnlijk vanwege mijn postuur!! Ik mag er echter wel graag naar kijken."

Omdat Frater Steggink drie jaar Nederlands heeft gestudeerd vroegen wij hem zijn mening over de moderne schrijvers.

Er volgde enige tijd een stilzwijgen, toch is het antwoord resoluut:

"De schrijvers van de laatste jaren spreken mij niet aan, hoogstens een enkele. Ze spiegelen wel de nood van deze wereld, maar blijven steken in de problemen. De mens moet altijd zoeken naar het "ja", deze mensen vermeien zich in het "nee". Een van mijn geliefde schrijvers is Marsman:

"Groots en meeslepend wil ik leven..."

Harry de Valk