

Kerstmis 2016



In deze duistere dagen
Is ons zoeken naar het licht
Hetzelfde als de duivel vragen
Waarvoor hij nu weer is gezwicht

Want hemel en aarde kleuren rood
Vuurwerk knalt en 't dreunt alom
Men is bezeten van de dood
Gelooft heil te vinden in een bom

Het licht dat op de wereld schijnt
Bereikt met Kerst zijn hoogste punt
Het wil dat duisternis verdwijnt
De mens wordt vrede dan gegund

Maar hoe valt Stille Nacht te rijmen
Met al dat bloederig geweld
Waarop moet het licht nog schijnen
Als een leven niet meer telt

Vergeef me mijn ontgoocheling
Mijn triest en hopeloos gepraat
Ik ben op zoek naar een nieuw begin
Naar waar het werkelijk om gaat

Mij werd een leven ooit beloofd
Waarin de liefde voor zou gaan
Een liefde waar je echt in gelooft
Die je in alles bij zou staan

Maar nee, we moeten nu naar Mars
Willen beheersen het heelal
Dat streven zit me nogal dwars
Van menszijn snappen we geen bal

Wij laten oorlogen gebeuren
Omdat het slechts de buren treft
Meelevend kunnen we dan treuren
Denkend dat leed tot Zin verheft

En dan de Angst die overal heerst
Want heel Afrika staat op de stoep
Allah voorop, die wil het eerst
Eisen hun welzijn op als groep

Wij willen echter niets meer delen
Alleen met Kerst: een beetje licht
Dat we rijk zijn en met zo velen
Is kennelijk niet meer van gewicht

Blaas ik van een te hoge toren
Te stellen, het wordt nu eindelijk tijd
Dat 't tot onze norm gaat horen
Dat leven *samen* slechts gedijt

Want dan pas zal de vrede gloren
Gaat deze boodschap wereldwijd
Is elk kind dat wordt geboren
Van bedreigingen bevrijd



Frits Le Roux, Molleville, december 2016