

**Fraterhuis St.-Jozef
Schorteldoeksesteeg 1
3732 HS De Bilt**

De Bilt, 15 oktober 2017

Familieleden, medebroeders, medebewoners fraterhuis St.-Jozef, vrienden en bekenden van frater Isidorus, Johan Nieland.

Op zaterdag 14 oktober, even voor half een, is frater Isidorus, Johan Nieland, in het bijzijn van twee medebroeders, Wim Versteeg en Hans Wennekes, overleden. Hij was voor onderzoek opgenomen in het Diaconessenhuis te Utrecht, omdat het de laatste tijd steeds moeizamer met hem ging en hij zeer verward was.

Na de kweekschooljaren heeft hij de eerste jaren zowel in Utrecht als in Arnhem op school gestaan. Gezien zijn specifieke aanleg ging hij wiskunde studeren aan de Universiteit en behaalde er de titel van doctorandus. Hij werd daarmee leraar wiskunde aan de Aartsbisschoppelijke kweekschool Sint Ludgerus in Hilversum. Hier was hij niet alleen leraar, maar ook surveillant en sportleider op het internaat.

Als medebroeder kennen wij hem vooral als lid van het Algemeen Bestuur. Deze functie heeft hij vanaf 1972 tot 1994 plichtsgetrouw vervuld.

Bij het sluiten van de gemeenschap van de Hilversumse kweekschool verhuisde Isidorus met enkele medebroeders naar een huis aan de Alexanderlaan in Hilversum om samen het gemeenschapsleven wat meer bewust op te bouwen met aandacht voor soberheid, gebed en voor elkaar.

Eind negentiger jaren is frater Isidorus naar Kenia gegaan, waar hij in Koru meegewerkt heeft aan de ontwikkeling van de eigenlandse Broedercongregatie van de Broeders van O. L. Vrouw van Altijddurende Bijstand in het Bisdom Kisumu.

Ook heeft frater Isidorus - samen met frater Daan Boonman z.g. - enige maanden de eerste Indonesische fraters begeleid bij het begin van hun zending in Lodwar.

Jarenlang heeft hij op een minutieuze wijze gewerkt aan teksten, die uitgegeven werden in het kader van de Religieuze Vorming, de REVO boekjes ten dienste van de dagelijkse meditatie. De vrije tijd die hij bij dit alles overhield werd besteed aan lezen en muziek maken. Hij speelde graag op de dwarsfluit.

Frater Isidorus was geen grote prater, maar wel betrokken op zijn huisgenoten en andere medebroeders. Hij had een heel eigen gevoel voor humor en voor zover als hij het kon was hij eenieder behulpzaam. In zijn laatste levensfase was hij voor iedere hulp zeer dankbaar.

Wij zullen frater Isidorus Nieland blijven gedenken als een sympathieke en spirituele medebroeder, die zijn vaardigheden altijd ingezet heeft ten dienste van de eigen Congregatie en andere religieuze gemeenschappen.

Moge hij nu rust vinden bij de Heer, die zeker tegen hem gezegd heeft: "Kom binnen, goede en betrouwbare dienaar, je hebt je talenten goed gebruikt".

Met hartelijke groet,
Frater Wilfried van der Poll,
Overste van het Religieus Huis Nederland – Fraters van Utrecht.

